



STORGATAN

STRÖMSUNDS PARAD- OCH AFFÄRSGATA

Av
GUNNAR GRAHNSTRÖM

- vid mitten av 1930-talet

Storgatan i Strömsund - hur annorlunda ter den sig inte idag i jämförelse med bilden för ca 50 år sedan. De flesta av de gamla affärshusen har rivits och få, om ens någon, är kvar av de köpmän och företagare som då levde och verkade utefter Strömsunds affärs- och paradgata.

Innan den fina bron över Vattudalen kom till i mitten av 1950-talet fungerade också Storgatan som genomfartsled för trafiken mot Hoting och Gäddede, och hela gatubilden präglades av liv och rörelse och gav ett bestående intryck av ett centrum för "Jämtlands andra stad". Av stadsdrömmarna blev emellertid intet och Storgatan är ej längre vad den varit. Snart är det ingen kvar som minns "hur det var en gång". Låt oss därför gemensamt återvända i minnet ca 50 år tillbaka i tiden och ta en promenad utefter gatan.

Vi börjar vår vandring på den södra sidan - vid nuvarande Storgatan 2 - där disp. OSCAR CARLSSON - Gull-Kalle - hade sitt pampiga hus. I bottenvåningen hade Handelsbanken sina lokaler och Anders-Barbis-Eriksson sin frisersalong. I gårdshuset inrymde Gull-Kalle dels kontor för Näsvikens Ångsåg och dels sitt stall för nordsvenska hästar, med stallmästaren Nisse Nilsén som kunnig hästkarl.

Oscar Carlsson var född 1887 i Götlunda, Örebro län, och kom som skogvaktare för Guldsmedshyttans AB till Ström. Han etablerade sig så småningom som egen företagare inom träbranschen - köpte upp egen skogsmark och övertog Näsvikens Ångsåg och sysslade särskilt under 2:a världskriget med omfattande vedaffärer för statens räkning. Han skapade sig efter dåtida mått en god ekonomisk ställning och anförtröddes flera kommunala uppdrag i municipalfullmäktige och byggnadsnämnd. Gull-Kalle var en verkligt färgstark personlighet, med gott affärssinne, humor och generositet. Särskilt ömmade han för idrottsrörelsen inom kommunen. Gull-Kalle hedrades med att utnämnas till R.V.O., och han dog år 1956.

I Handelsbankens styrelse satt förutom Oscar Carlsson, hem äg Eric Persson, från Tullingsås, som också var kommunalt enga-

gerad. Som bankens kontorsföreståndare tjänstgjorde på den tiden Hilding Siede - en lite stel och verserad herre - som också var ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkoråd och tillika kyrkokassör. Vid sin sida på kassörsposten i banken satt fröken Gusten Klintman i höghalsad sidenblus med halsbrosch, och log sitt allra förbindligaste leende.

I lokalen intill Handelsbanken hade Anders (Barbis) Eriksson sin rak- och frisörstuga, och där ventilerades dagligen IFK Strömsunds fram- och motgångar. Barbis var nämligen IFK:s eldsjäl och allt i allo, och därtill var han ordf. i Vattudalens turistförening.

Strömsunds - Marknadens

besökare gör bästa inköpen av:

Fickur, Väggur, Silver- o. Guldvaror
hos undertecknade.

FÖRLOVNINGSRINGAR
Stor sortering. Fri gravyr och ringmått.

Ur- och Guldsmedsreparationer
utföres av fackman, fort o. billigt.

R. & S. SUNDING
Ur- & Guldsmedsaffär, Strömsund. Tel. 89.

Radioapparater o. radiodelar. Grammofoner o. skivor

Nästa fastighet tillhörde guldsmiden Sigurd Sunding, innehavare av R & S. Sundings Ur- och guldsmedsaffär. R i firmanamnet avsåg brodern Reinhold - guldsmid även han - och tidigare kompanjon i företaget. Han var den som på sin tid startade Ströms scoutkår. Sigge Sunding var en verkligt glad och trivsam person och hans tjänster togs också i det kommunala i anspråk i bl a hälsovårdsnämnden. Sigges hustru Ester övertog 1937 Ingeborg Hoofs damfrisering och flyttade 1941 in i nya och välinredda lokaler på 2:a våningen i huset Storgatan 4.

1936 flyttade också Ragnar Agelberg in i fastigheten med sin skoaffär "Oscaria", vilken tidigare varit inrymd i järnhandl. Lundholms fastighet på Storgatan 5. Agelberg var känd som en förnämlig bassångare i kyrkokören och baptistförsamlingen, och som fritidshobby vintertid kunde man se honom i ädel tävlan i konståkning på skridsko med sådana lokala förmågor som järnhandl. Lundholm och snickarmästare Nestor Lövström.

RESTPAR till billiga priser!

Gör oss ett besök snarast möjligt för att bland våra restpar välja ut det som passar Eder. Priserna äro verkligt låga och Ni bör därför passa detta tillfälle. Välkommen!

OSCARIA SKOMAGASIN

Strömsund.

Telefon 20.

I gårdshuset till Storgatan 4 hade Carl H. Celinder sin radioverkstad och bostad. Calle var dessutom en eftersökt dansmusiker på såväl dragspel som fiol. Numera ägnar sig Calle gärna åt att dokumentera den gamla dansmusiken, och är en skicklig notskrivare.

ÅK BILLIGT BEKVÄMT

Beställ Edra

BILSKJUTSAR

hos

PER HALLINS ÅKERI

TELEFON 63

5- och 7-sittiga vagnar.

Fastigheten Storgatan 6 ägdes av åkaren Olle Hallin. Hallins åkeri startades av fadern Per Hallin som häståkeri på 1890-talet. År 1919 anskaffades den första bilen och sedan 1929 fortsattes rörelsen enbart som bilåkeri.

Bottenplanet av fastigheten dominerades av Månsson & Ohlson Manufaktur Dam- och Herr-ekipering. Innehavaren, Jonas Månsson, som var född 1890, förvärvade redan år 1915 rörelsen av firma Gottfrid Sundelin och drev den i kompanjonskap med köpman Oscar Ohlson till år 1923, då denne separerade och avflyttade till Sveg. Jonas Månsson var en gladlynt och skicklig affärsman, och som en av de få innehavarna av bil på den tiden mäkta populär av oss barn, när vi erbjöds åka med på söndagsutflykten. Månsson avled redan år 1939 och rörelsen fortsattes av hustrun Linnea fram till hennes död 1945, då barnen tog över.

SAISONENS

**Damkappor, Manskläder
och Tyger**

realiseras under marknaden hos

Månsson & Olson, Strömsund.

— TELEFON 79 —

I hörnan på fastigheten hade sockerbagaren Johan August Jonsson med hustru Matilda - Kiosk-momma kallad - sin frukt- och karamell-affär, etablerad redan 1918. Det var en populär tillflykt för gottsgugna ungdomar. "Konfekthörnan" överläts 1937 till fru Söderkvist vilken i sin tur överlät rörelsen 1941 till Alf Reinhammar.

På andra våningen i fastigheten hade fjärd-

ingsman Dan. Engenström sitt kontor och bostad - en välkänd profil i bygden - och känd att vara nitisk i sitt värv med valspråket: "Skatten går före maten".

Fastigheten Storgatan 8 byggdes av min far, Anton Grahnström år 1922 - efter dåtida förhållanden en pampig byggnad i 3 våningar. Vid mitten av 30-talet fanns i bottenplanet 3 affärer: Strömsunds Cigarraffär, Grahnströms Modeaffär och Dahlmans Garn- & Manufakturaffär.



Strömsunds Cigarraffär startades av dir. Johan Robert Scherman som var född 1874. Han kom från Stockholm till Strömsund som barberare och gifte sig 1898 med Ingeborg Johanna Jönsdotter från Vågdalen - syster till begravn.ent. Petrus Jönsson. Scherman var en mycket charmerande och driftig person, som startade och drev en mängd företag efter Storgatan i Strömsund.

Grahnströms Modeaffär drevs av min far och mor, Anton o Mia Grahnström, med pälsverk och damhattar som specialitet. Tidigare hade de verkat i skilda branscher, med ett 10-tal filialer från Östersund i söder till Vilhelmina i norr.

Dahlmans Garn- och Manufakturaffär hade som föreståndare Nils Berghult - en stillsam och försynt man. Han var född 1886 och kom från Alsen. Han odlade gärna fiske som hobby på sin fritid, och på äldre dagar gav han också hemvärvet sitt intresse.

På 3:e våningen i fastigheten hade advokaten Carl Lokrantz sitt kontor till Norra Jämtlands advokatbyrå - och många och roliga är de historier som berättas om denne märklige sakförare.

Om hörnet på Storgatan 8 låg Brita-Lis Svenssons röda fastighet och där hade firma "Continentalateljén" sina lokaler, med Gottfrid och Alfhild Sundelin som innehavare. Gottfrid Sundelin startade redan 1905 egen manufakturaffär i Strömsund, överlät firman till Jonas Månsson 1915 och flyttade till Östersund men återkom till Strömsund 1931, nu med huvudinriktning på damkonfektion. En framåt och modemedveten köpman som också drev betydande handel med Norge.

Där nu Storgatan 10 HSB har en modern affärs- och bostadsfastighet låg vid 30-talets mitt ett litet rött hus med gaveländan mot Storgatan. Här inrymdes Erik Sandelins charkuteributik som övergick till Taflins slakteriaffär med Anders Albin Mårtensson som föreståndare. Han var en mycket trivsamt person och därtill kommunal förtroendeman: ledamot av kyrkofullmäktige, skiftesgodeman och ordf. i Ströms Lantmannaförening. Sedermera nyttjades dessa lokaler som färghandel av Svante och Torsten Roos, till dess de var aktuella för rivning.

I en liten fyrkantig byggnad strax intill låg Nordéns garnhandel, som drevs av makarna Frans Mikael och Lydia Nordén, och inne på gården låg en röd bostadslänga, där bl.a. lump- och fiskhandlaren Jens Enocsen hade sitt lager och bostad med hushållerskan Emelinda. Som grannar över farstun hade de Emma Johansson - Flint-Emma - ett original med vilken de för jämnan låg i fejd om allsköns trivialiteter.

KARL LARSSONS SLAKTERIAFFÄR

REKOMMENDERAS.

Tel. 70 och 109.

I nästa fastighet vid Storgatan 12 låg Hilda Sjöstrands garnaffär och Kalle Larssons slakteributik. Kalle Larsson, slaktarmästare, var en vänlig och serviceinriktad människa av den gamla fina stammen. Han kom att bedriva sin verksamhet i olika lokaler i Strömsund tills han så småningom övertog Modighs speceributik på Näsvisen.

I fastigheten Storgatan 14 låg vid den här tiden Apoteket i Strömsund, med apotekarna Bergström och Blomqvist som innehavare. Den mest välkända profilen på apoteket var emellertid receptarien fröken Mia Wallin, som började sin tjänst redan 1916 och kvarstod till pensioneringen i början av 60-talet. Välkänd profil på apoteket var också vaktmästaren och allt i allo Alrik Hemlin, Kronblom kallad, som också hade att svara för apotekets tillverkning av saft och läs-

kedrycker och transport av dessa varor till samhällets hushåll.

I samma fastighet finns än idag en cykel- och sportaffär, vilken på 30-talet drevs av köpman Anders Waldemar Roos - en välkänd profil bland samhällets affärsmän. Han hade som biträde Börje Sandström vilken också övertog rörelsen så småningom.



**Nordfors
Bokhandel**

STRÖMSUND.

TELEFON 52

REKOMMENDERAS.

Storgatan 16 A upptogs för 50 år sedan helt av Nordfors Bokhandel med fröken Ring som innehavare och med bistånd av brodern Ulrik Ring. Där inköptes all skolmateriel på den tiden och där fanns allt i papper, böcker och leksaker, varför firman särskilt i jul-tid var en populär marknad för ivriga julklappskunder.

I fastigheten intill drev Stina Nilsson "Lilla Konditoriet" med eget bageri, erkänt gott bröd och ett omtyckt ställe att slinka in på för många skolbarn - den tidens skolmåltid.

Glöm ej

J. R. Schermans Sjukvårds- & Tekn. avdelning

Tel. 69. STRÖMSUND. Tel. 69.

Sjukvårdsartiklar, Förbandslådor, äv. påfyllning.
Alla fria läkemedel ständigt i lager. Köp fria läkemedel till de s. k. läkemedelsförråden hos mig, där de billigaste priserna erhålles.

OBS! Endast prima kontrollerade varor!

J. R. Schermans Reksalong. Strömsunds Cigarraffär.

REKOMMENDERAS

Schermans sjukvårdsmagasin övertogs av Anna Sundelin år 1936 från dir. Robert Scherman, som dessförinnan innehaft rörelsen i 10 år, och firman döptes om till Annas sjukvård. Den intelligande frisersalongen överlät Scherman samma år till frisörmästare Carl Hofverberg, som varit anställd hos Scherman från år 1913.

Inne på gården drev också Scherman tryckeri och färghandel. Tryckeriet överläts till Sixten Fjällgren, som fortsatte rörelsen under firma Jämtlands-tryckeriet. Sixten Fjällgren kom att inneha många kommunala uppdrag, och även inom nykterhetsrörelsen nedlade han mycket intresserat arbete.

Schermans färglager inne på gården var av den gamla typen med enbart torra färgstoff-

er att blandas manuellt med linolja, krita eller zinkvitt, beroende på vad slags måleri man skulle ägna sig åt. Lagret realiserades ut på -30-talet och den verksamheten upphörde därmed.

I den lilla stugan intill av 1700-talssnitt hade Nikolaus Nilsson urmakeri och överlät i mitten av 40-talet rörelsen till Sixten Cehlinger, som nu driver firman vidare i lokaler i huset nästintill.

I en pampig 3-vån.byggnad på Storgatan 20 hade Erik Erssons div.handel fungerat i ca 50 år med den rundmagade Eric Ersson som ägare och med sönerna Erik Emanuel, Ragnar och Gunnar som medhjälpare - den affären upphörde 1932, och lokalerna togs i anspråk av köpman Hjalmar Johansson som startade "Strömsunds Varuhus" - vilken firma övertogs av Holger Lundström år 1945.

Inne på gården fanns en liten fyrkantig kioskliknande byggnad, där skomakaren Erik Olsson inrymt sin rörelse, med sonen Kalle som läraktig elev.

I fastigheten Storgatan 22 hade bagarmäster Wiktor Lundqvist sin rörelse med bageri, butik och bostad - sekunderad av hustrun Ida och hennes två systrar Emilie och Elin. Till utseendet var systrarna otroligt lika och det säjs att t o m bagar Lundqvist hade svårt att avgöra vem han var gift med - men han hade väl nåt knep eller kanske inte brydde sig om det - alltnog var Lundqvists bageri en kär tillflykt för hungriga skolbarn på rasterna för inköp av 5-öresbullar med sockerglasyr eller vaniljkakor för 3 öre st.

Innanför Lundqvists fastighet hade Jöns Nil-sén sitt slakteri, och där kunde vi barn på väg till skolan få bevittna diverse husdjurs sista tunga vandring över gårdsplanen till slakthuset. Jöns Nilsén var född 1879 och dog år 1948.

N. F. Nyströms

Bleck- och Plåtslageri.

Tel. 10. Strömsund. Tel. 10.

Etablerad 1883.

I nästa fastighet - Storgatan 24 - drev vid denna tid plåtslagarmästare John F. Nyström sin rörelse, vilken firma han övertog av sin far, Fredrik Nyström, i samband med dennes död genom olyckshändelse år 1934. Med stor skicklighet och verklig hantverksmässighet drev John Nyström sitt bleck- och plåtslageri, vilket ännu fortlever, nu i sonen Gunnars ägo. Företaget, som grundades 1883 är det nu äldsta inom Ström som alltjämt har

sin verksamhet igång, nu i nya lokaler.

John Nyström var också brandchef i Strömsund i över 25 år och fick mottaga guldmedalj för sitt slit i brandförsvarets tjänst.

Storgatan 26 upptogs av Rörledn.firman Arthur Fredrik Carlsson, som år 1918 startade sitt företag. Carlsson var en mycket driftig och skicklig entreprenör och blev väl förtrogen med samhällets vatten- och avloppsnät. Han var den som måste kontaktas för att lokalisera vattenläckor p g a frusna ledningar. Han visste var man skulle söka och rådde bot på det mesta.

I Storgatan 28 hade "Blind-Johan" sitt borstbinderi och drev dessutom med hustruns hjälp "Rum för resande" av mindre omfattning. Johansson var en gladlynt personlighet trots sitt handicap med synen. Hans binderiarbeten ansågs hålla hög klass.

Frälsningsarmén har fortfarande sina lokaler i Storgatan 30, vilken fastighet övertog omkring år 1910 av Waldenströms stiftelse.

Nu går vi tvärsöver gatan och följer den norra sidan tillbaka i riktning mot kyrkan.

Vi börjar vid Storgatan 31 där snickarmästaren Per Helmer Strömgren hade sin fastighet och finsnickeri. Per Helmer var född 1902 och dog år 1970. Han var en gemytlig och lättsam hantverkare, som tog dagen som den kom - pysslade med att reparera möbler o d - och när vädret var vackert tog han sig gärna en tur ut på Vattudalen för att meta abborre eller meditera i allsköns ro.

Storgatan 29 - gårdshuset - upptogs av Strömsunds Begravningsbyrå, med fabrikören Petrus Jönsson som innehavare. Petrus startade tillsammans med sin bror David rörelsen redan 1908 och flyttade in på Storgatan 29 år 1910. Där var firman kvar ända till år 1973, då fastigheten revs. Petrus var född 1891 och dog 1957, då sonen Göte övertog rörelsen. Petrus var försynt och synnerligen väl skickad att ombesörja allt i samband med begravningar, och hans stilkänsla i arbetet väl omvitnad. Petrus Jönsson var därjämte en god historieberättare och trivsamt i största allmänhet. Sonen Yngve Gamlin har säkert mycket i arv på det området efter sin far.

Strömsunds Begravningsbyrå

Tel. 141.

— Inneh.: P. JÖNSSON. —

R e k o m m e n d e r a s i

Kistor, Svepningar,

Kransar och Band

på lager.

Storgatan 27 upptogs vid mitten av 30-talet av "Hedmans slakteri" med egna charkuterier, där särskilt "Falukorven" var vida berömd och av erkänt god kvalitet. Fabrikören, Hugo Hedman, var född 1894 i Lycksele - en hetlevrad man - men skicklig i sitt yrke. Han byggde sedermera på den intilliggande tomten med både bostad och köttbesiktningsbyrå, vilken sedan omvandlades till livsmedelsbutik.

Storgatan 25, 23 och 21 var bostadsfastigheter, vedbodas, förråd och beteshage för lappen Sandelins renar.

Storgatan 19 hade vid mitten av 30-talet övertagits av Pingstförsamlingen i Strömsund för sin möteslokal "Betania". Lappen Sandelin hade där tidigare drivit en firma av typ enhetsprisartiklar, där han saluförde allt mellan himmel och jord. Bl a kunde man där köpa sig en levande ren om man så önskade...

På andra sidan gatan - vägen mot Strand - där nu kommunalhuset ligger, låg Strömsunds Färghandels butik. Den rörelsen grundades redan 1907 av Näsvikens Såg. 1923 övertogs firman av köpman Svante Roos, tidigare anställd som biträde i affären. Hans bror, Torsten Roos, inträdde 1933 som kompanjon i företaget. Torsten Roos, även kallad Bosco, var en finurlig fotbollsspelare i IFK Strömsund på den tiden, när Flata-laget tillhörde länseliten.

Fastigheten Storgatan 15 bestod av "Kafé Tomten", som slutade med sin kaféverksamhet 1938. Därefter blev Tomten enbart bostadshus för olika familjer. Byggnaden flyttades 1958 till hembygdsgården, där den nu har restaurerats och återuppstått i sitt forna ändamål. Kafé Tomten var ju nära förknippad med Tant-Elise Svensson, som där var född 1870 och levde och verkade som bl a pianolärarinna till sin död 1953.

Kafé TOMTEN

KAFFE — HEMBAKAT BRÖD
Varm mjölk och smörgåsar serveras

Nästa fastighet och rörelse på nuvarande Storgatan 13 upptogs av en äldre och mycket nedsliten byggnad, där målarmästare Per Blixt hade sin verksamhet. Han var född 1874 i Hammerdal och dog år 1958. Hans son, Mårten Blixt, var en av IFK Strömsunds bästa fotbollsspelare. Till vardags jobbade han i faderns rörelse.

Storgatan 11, firma Uno Mårténs speceriaffär, startades redan 1885 som filial till Per Taflins speceriaffär i Östersund. 1894

övertog Hans Mårtén rörelsen och överlät den på sonen Uno 1935. Uno Mårtén genomgick efter avlagd studentexamen Handelshögskolan och diplomerades därifrån 1923. Han var ordf i municipalnämnden och Vattenverksstyrelsen och personligen en gladlynt och trevlig person. Han gifte sig 1935 med tandläkaren Ingeborg Fischer, som också hade sin praktik i fastigheten. Uno avled år 1945, endast 48 år gammal.

Hans Mårténs

DIVERSEHANDEL.

REKOMMENDERAS!

Telefon 17.

I fastigheten fanns ännu en affärsrörelse inrymd, nämligen "Per Holms Elektricitetsverks kontor och butik, med ingenjören Elias W. Johansson som chef och företagsledare. Elias W. var född 1882 och kom till Strömsund omkring 1925 och dog 1961. Han var landstingsman för högern, ledamot av kommunalfullm. och komm.nämnd. och i övrigt en mycket ansedd Strömsunds-bo.

I nästa fastighet - Storgatan 9 - var också en av Strömsunds äldsta firmor i verksamhet, nämligen Thure Thorvaldsens Manufaktur- och Modeaffär. Änkefru Ebba Thorvaldsen startade firman år 1895 och överlät rörelsen till sin son Thure Thorvaldsen år 1916, som fortsatte densamma tillsammans med hustrun Hilda och dottern Ingrid. Det var en firma i den gamla stilen och där tidens nymodigheter inte gärna vann insteg.

Blekta och Oblekta
VÄVNADER

nu inkommet till
extra låga priser!

Thure Thorvaldsen

Tel. 23. Strömsund. Tel. 23.

I samma fastighet fanns också Eliasson & Nordins skrädveri med innehavarna Algot Eliasson och H.E. Nordin. Algot Eliasson övergav skraddaryrket och ägnade sedermera sina tjänster åt sjukkassan och kommunala uppdrag. Han var dessutom delägare i Saga-biografen. Hans plats i skradderiet intog Hans Erik Jonsson, även han mycket kommunalt engagerad och politiskt aktiv hos socialdemokraterna.

Nya Hotellet, Strömsund

Erkänt gott bord.
Varmgarage.

Enkelrum 2: 50—3: — kr. Dubbelrum 5: —.

I nästa fastighet utefter Storgatan låg Nya Hotellet på 2:a och 3:e våningen, med källarmästaren S.G. Söderkvist med hustru som ägare. Ja, det var nog mest hustrun Brita som höll i tömmarna där. Själv satt källarmästaren sommartid helst i sin båt på Vattudalen och metade eller pysslade med sommarstugan på Mjösenön.

I bottenplanet på fastigheten hade Per Walfrid Ohlsson - P.W. - sin herrekipering. En välsedd och väletablerad affär med dåtidens märkeskostymer av Collijns fabrikat, och med en doft av Aqua Vera herrparfym representerade P.W. den gamla fina stammen av klädhandlare. Lill-Olle Ohlsson, hans broder, hade också där fått en tillflykt att tjäna sitt bröd sedan han suspenderats som fjärdingsman efter dödsskjutningen av Oskar Selinder i febr 1920. P.W:s herrekipering hade ett mycket gott renommé och duktiga medarbetare i Ivar Flatbacke och Karl-Eric Oscarsson.

VARJE HERRE ekiperar sig fördelaktigast i undertecknads

SKRÄDDERI och HERREKIPERING



FULLSTÄND. HERREKIPERING
PRIMA HERREKONFEKTION
"UNICA" RESEFFEKTER
1:STA KLASS HERRSKRÄDDERI

O. OHLSSONS EFTR.
(P. W. OHLSSON)

Rikstelef. 1 10648 Strömsund

I andra ändan av bottenplanet i samma fastighet huserade Forsbergs Konditoris eftertr. Valo Dufberg, som 1935 övertog rörelsen efter konditorn Fridolf Forsberg. Dufberg kom närmast från Luleå med nya och friska idéer på bakverk och konfektyrer, och blev snabbt populär i orten. Särskilt under beredskapsåren var det fullsatt för jämnan på fiket, och det var en triumf att överhuvudtaget komma över en sittplats där om kvällarna vid den tiden.

Storgatan 5 dominerades helt av "Ströms Jernhandel" med den dynamiske Erik Gustaf

Lundholm som bas och pappa till medhjälparna i järnaffären - sönerna Rune, Bengt och Gustaf Lundholm. Rörelsen startades 1901 och flyttades 1906 till Storgatan 5, vars huvudbyggnad uppfördes redan 1885 i timmer och reveterades.

Ströms Järnhandel

Tel. 57 & 147 - Strömsund

Lager av järnvaror, ammunition, krut & dynamit. Nederlag för Svensk-Engelska Mineralolja A.-B. av Bensin, Fotogen och Brännolja.



12182

Erik Gustaf Lundholm var född 1876 och kom från Östersund. Lundholm var en verklig personlighet, gladlynt och driftig, men kunde också riva i när det behövdes. Han var innehavare av Vasaorden, erhöll Patriotiska sällskapets guldmedalj för 30 års tjänst som brandchef. Han var ledamot i municip. nämnden i 30 år, landstormområdesbefh. i 20 år och erhöll Skidfrämjandets förtjänstmedalj i guld, länskytteförbundets förtjänst-

medalj i guld, Ströms skyttegilles medalj i guld etc etc. Lundholm var med andra ord en sjusärdeles karl på många områden och har betytt mycket för utvecklingen av Strömsunds samhälle.

På andra sidan Besvärsgatan - Storgatan 3 - hade "Amcoffs Livsmedel" sin butik och förutom livsmedel också en avdelning med glas, porslin, husgeråd och presentartiklar. I denna fastighet hade affär i speceribranschen bedrivits alltsedan 1874, då D.C. Smith i Östersund öppnade filial i Strömsund. På 1880-talet övertogs rörelsen av firma Selinder & Wallner. År 1910 överläts rörelsen till Nils Dahlén som i sin tur överlät firman år 1930 till Jonas Amcoff. Han var född år 1900 och kom från Ragunda och dog 1968. Amcoff var ledamot av Handelskammaren i Jämtland, ordf. i Köpmannaföreningen och också kommunalt engagerad i tax.nämnd och municipalnämnd. Han var också en tid engagerad i Sparbankens ledning i Strömsund.

Så var vi åter tillbaka där vi började vår vandring. Vi konstaterar - kanske med ett visst vemod - att dagens Storgata inte längre är den parad- och affärsgata och centrum för Strömsunds affärsliv som den var för 50 år sedan. Hur ter den sig om ytterligare femtio år???

